

Mijn ervaring

Waar: Leeuwendaal Organisatie Advies

Functie: Planner

Periode: sept. 2012 – apr. 2014

Wat ik heb geleerd: Dat ik in een flexibele werkomgeving, met verantwoordelijkheid en ruimte voor creativiteit veel beter uit de verf kom dan in een starre organisatie met veel regels (grenzen).

Waar: Allerlei basisscholen in en rond Utrecht

Functie: Leerkracht

Periode: sept. 2011 – jan. 2013

Wat heb ik geleerd: Dat lesgeven heel leuk is vanwege de groepsdynamiek en sociaal emotionele processen van kinderen. En dat het huidige onderwijssysteem niet bij mij past.

Waar: Vizea (sociaal maatschappelijk advies)

Functie: Junior Adviseur

Periode: feb. 2011 – sept. 2011

Wat heb ik geleerd: Dat empowerment door middel van groepsprocessen een enorm sterk instrument is om mensen in beweging te krijgen.

Mijn andere ervaringen:

vrijwilligerswerk El Amal, Reizen in Azië, lesgeven in Nepal, Onderzoek in Indonesië, wonen in Yogyakarta, website maken, bloggen, ondernemen. www.ilsedraaisma.com

Opleidingen

2008 – 2011 MA Religiewetenschap (UU)

2004 – 2008 PABO

2002 – 2004 HAVO

1998 – 2002 MAVO

Ik ben

Ilse Draaisma

Utrecht

0653302002

e.a.draaisma@gmail.com

nl.linkedin.com/in/ilsedraaisma/

Mijn Kernwaarden:

Groei

Ondernemen

Fantasie

Reflectie

Positief

Mijn passie

Groei. Mensen inspireren om hun volledige potentieel te ontdekken. Hiermee is mijn eigen groei nauw verbonden.

Mijn talenten

Vertellen; inspireren; enthousiasmeren; verbinding bewerkstelligen; kwetsbaarheid respectvol omzetten in kracht.

Mijn verhaal:

Eerder dit jaar heb ik besloten mijn vaste contract op te zeggen en op zoek te gaan naar mijn droom. Een half jaar verder heb ik ongelooflijk veel geleerd, gereflecteerd en geïnitieerd. Sinds ik ondernemer van mijn eigen leven ben geworden gun ik iedereen om zoveel vrijheid te voelen en zo gelukkig te zijn. Hoe ik dit precies ga concretiseren weet ik nog niet, dat zal ongetwijfeld de komende tijd steeds duidelijker worden.

Mijn droom

De kracht van een groep gebruiken en hierdoor individuen helpen bij het helpen vinden van inspiratie, ze hun kracht laten ontdekken en een aanzet geven om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast is het mijn droom om succesvol te zijn in het uitvoeren van mijn talent ten behoeve van mijn passie. Op deze manier hoop ik veel mensen te kunnen bereiken en een vonkje te kunnen aansteken wat mensen weer door kunnen geven.

Dingen waar ik van droom om ooit nog eens te doen:

- Wonen in harmonie met mijn omgeving (klimaatneutraal).
- Kind(eren) krijgen
- Een aantal jaren in een ver buitenland wonen (bijvoorbeeld Indonesië)
- Een grote moestuin aanleggen en onderhouden.
- Dankbaar en verwonderd blijven.

Mijn leerpunten:

Ik kan soms denken in schaarste en genoeg nemen met minder dan wat ik eigenlijk kan bereiken.

Het is belangrijk dat ik mezelf actief houd en op zoek blijf gaan naar eye-openers en inspiratie omdat ik anders teveel blijf dromen en niet toe kom aan de 'doe' fase.